

Mamma Mu
och Kråkan

LEK-TEMAN FÖR FÖRSKOLAN

BRUM, RASSEL OCH PLING

Om att lära sig cykla, om bilar,
tut och brum - och trafiken.



Av Jujja Wieslander
Bilder av Sven Nordqvist

BRUM, RASSEL OCH PLING

HÖGLÄSNING

Mamma Mu lär sig cykla (ur *Mamma Mu och Kråkan*)

Mamma Mu i stan (ur *Mamma Mu och Kråkan*)

Dagspöket kör buss (ur *Dagspöket*)

SÅNGER

Små cyklar

Traktor

Jenny lär sig cykla



**Små cyklar som far omkring
de hörs nästan ingenting
lite rassel och lite pling.**

**Rassel rassel rassel
rassel rassel rassel
rassel och pling!**



Att lära sig cykla är kronan på verket i förskolebarnets ständiga kompetensutveckling. Då har alla försöken med att klättra, balansera, springa och hoppa, övat upp den smidighet, styrka och balans som krävs för att till sist klara av cyklingens ädla konst. Och vilken lycka när man grejar det!

En rejäl cykelbana är en gåva för alla killar och tjejer som vill köra motocross på sina cyklar. Där kan de ytterligare öva upp sina talanger i balans och kraft. Man kan köra på tid och låtsas att man kör riktig cross. Man kan ha roliga tävlingar med de stora. Det visar sig nämligen att barnen oftast är skickligare än de vuxna.

Att lära sig cykla ger en oerhörd frihetskänsla och en stark tilltro till sin egen förmåga. Cykeln kan bli ett kärleksobjekt. Jag älskade min blå cykel, en kärlek som ingen nybil i mitt vuxna liv kommit i närheten av.



Fascinationen för hjul och snurr kan också användas till andra lekar som att springa och köra små bilar på skaft. Alla kärror och åkdon som man kan skjutsa varandra på och grejer i, brukar vara uppskattade.

Killar kan ha ett rent kärleksförhållande till sina små bilar. Jag har inte sett nåt liknande bland små flickor men det förekommer säkert. En finfin bana i sandlådan med broar, torn och garage kan bli en gudabenådad lekplats.



Här kommer en liten bil.

**Den tutar och kör
den tutar och kör.**

Tut tut brum!

**Det är vad den gör
det är vad den gör**



Glädjen över tut och brum och cykel och pling har en baksida också. Trafiken är ett dödligt hot för barnen. Även om vi har skyddade platser för dem att leka på så har trafiken en stor plats i barnens medvetande och liv oavsett om de bor i staden eller på landet.

Kalle och Karin gick till skolan.

Då mötte de en stor stor varg.

En bil körde över vargen.

Kalle och Karin bar vargen till sjukhuset.

Vargen fick ligga i en säng.

Så kom doktorn.

Nu är vargen frisk igen.

Den här sagan hittade två fyraåringar på. Vi tolkade den som att barnen som var rädda för bilarna, lät vargen, som var ännu farligare i deras fantasi, bli överkörd. Sen räddade de vargen. De tog hand om sin egen rädsla med hjälp av sagan.

Så underbar är lekens och sagans kraft.



Lek-teman för förskolan

Av Jujja Wieslander

Bilder av Sven Nordqvist

©Jujja Wieslander & Sven Nordqvist

mammamu.se